

Efter en uges jagt i Plovmandshøj Plantage, lykkedes det endelig at få ram på en buk.

Min uges bukkejagt skulle starte mandag d. 23/5, men inden da var der mange ting der skulle falde på plads. Jeg bestod jagtprøven d. 19/4, hvorefter der skulle trænes med haglgevær til haglskydeprøven, som blev bestået d. 8/5. Min våbentilladelse til riffelen fik jeg d. 12/5 og jeg bestod riffelprøven d. 21/5 kun to dage før min bukkejagt.

Det var med store forventninger jeg kørte ud til skoven den første dag. Jeg så en del råer og mange Krondyr, men ingen buk. Jeg fik nedlagt en Rå den dag, men det var ikke med riffel men derimod med bilen. Da jeg var på vej hjem fra jagten, sprang den ud lige foran bilen. Det var ikke den debut jeg havde planlagt.

De første dage bevægede jeg mig meget rundt i skoven, for at lære den bedre at kende, og for at se om der skulle være en buk. Jeg stødte på mange dyr, men det var råer alle sammen.

Fandt efterhånden ud af at mange af dyrene drog over i det stykke skov der ligger 100 m nord for den sydlige del af skoven, og som ikke hører med til vores jagtområde. Fik også øje på en fin buk, der på et tidspunkt gik i kanten af den anden skov sammen med to råer. Jeg fandt et godt sted hvor jeg lagde mig til at vente, og ganske vist begyndte de på et tidspunkt at bevæge sig langsomt over mod "vores" skov. Ud over bukken og de to råer, var der 32 krondyr/kalve på marken, og pludselig syntes krondyrene at de skulle jage med "min" buk, som forsvandt langt ind i skoven.

De næste to dage prøvede jeg samme sted, men det var kun råer der kom retur fra den anden skov, i hvert fald inden for jagttiden, og så var der kun søndag tilbage af min bukkejagt i skoven.

Sidste dag to jeg ud og fandt mig en strategisk plads, allerede kl. 17, og lå her og ventede. Kl. 18:50 viste han sig på den anden side af marken, i skovkanten. YES jeg var det rigtige sted, tænkte jeg. Han drog ind i skoven igen, men det var vel bare et spørgsmål om tid, inden han ville komme ud og så over til mig.

Ved 20 tiden kom der to drenge gående på marken mellem mig og den anden skov, og de brugte meget lang tid med at gå frem og tilbage på marken. De ledte efter noget. Deres far kom også i bil på et tidspunkt. De forsvandt efter ½ time, men det gjorde mit håb også, efter der havde været så meget postyr.

Da der var 1,5 time tilbage til solnedgang kl. 22:00, valgte jeg at blive liggende, i håb om at der ville falde ro på, og dyrene ville vise sig. Tiden gik og klokken blev 21:50, men der var intet i syne nogen steder, nu var mit håb ved at være meget langt væk. Jeg flyttede mig helt ud i skovkanten og spejdede ud over marken med min kikkert, og fik så øje på en rå der var på vej tilbage, men der skete ikke noget der hvor jeg havde ventet bukken ville komme ud. Jeg fik øje på to råer mere, som bevægede sig i min retning, og længere nede på marken så det ud til at der var en rå mere, eller?, nej der var en opsats mellem ørene. Den var 2/3 over marken, men det var noget længere nede, den ville komme over. Jeg kunne ikke bevæge mig tættere på, da jeg så skulle passere en lille lysning, og det vil den opdage.

Jeg fik mig stillet op under et træ hvor jeg havde frit udsyn til der hvor den ville komme ud af marken og gå ind i "vores" skov. Klokken var nu. 21:55, så den skulle heller ikke lade meget vente på sig.

3 min. senere kom den ud af marken og skulle til at gå ind i skoven. Jeg havde den lige på kornet, trykkede af og den faldt på stedet. Min første buk skudt lige før lukketid – jeg var glad.